



# KerkLevenin

Drempt & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond



jaargang 7 nummer 2 - februari 2024





Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 0314-382002 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLeven in verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

# KerkLeven in

## Kerkdiensten

Februari-Maart

Datum	Uur	Voorganger	Plaats	Opmerking	
<b>Drempt &amp; Oldenkeppel</b> voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website					
Zo.	18-2	10:00	mw. Marjan van Zadelhoff	Drempt	1e zondag 40 dagentijd
Zo.	25-2	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	2e zondag 40 dagentijd Gezamenlijke dienst met PG Hummelo
Zo.	3-3	10:00	ds. Jan Kool	Drempt	3e zondag 40 dagentijd
Zo.	10-3	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	4e zondag 40 dagentijd
Zo.	17-3	10:00	ds. Yolanda Voorhaar	Drempt	5e zondag 40 dagentijd
Zo.	24-3	10:00	ds. Elise Wijnands	Hummelo	Gezamenlijke dienst met PG Hummelo, Palmzondag, kinderkerk
<b>Hummelo</b>					
Zo.	18-2	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	1e zondag 40 dagentijd
Zo.	25-2	10:00	ds. Karin Spelt	Drempt	2e zondag 40 dagentijd Gezamenlijke dienst met PGDO
Zo.	3-3	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	3e zondag 40 dagentijd
Zo.	10-3	10:00	ds. Deodaat van der Boon	Dorpskerk	4e zondag 40 dagentijd
Zo.	17-3	10:00	dhr. Herman Haan	Dorpskerk	5e zondag 40 dagentijd
Zo.	24-3	10:00	ds. Elise Wijnands	Dorpskerk	Palm zondag Gezamenlijke dienst met PGDO
<b>Wichmond</b>					
Zo.	18-2	10:00	ds. D. Van Alphen (Warnsveld)	Dorpskerk	ZWO dienst 1e zondag 40 dagentijd
Zo.	25-2	10:00	ds. J. Pley - Inia (Winterswijk)	Dorpskerk	2e zondag 40 dagentijd
Zo.	3-3	10:00	dhr. H. Dijkman (Vorden)	Dorpskerk	3e zondag 40 dagentijd
Zo.	10-3	10:00	ds. Y. Voorhaar (Ede)	Dorpskerk	4e zondag 40 dagentijd
Wo.	13-3	<b>19:30</b>	ds. J. Krajenbrink (Vorden)	Dorpskerk	Biddag voor Gewas en Arbeid
Zo.	17-3	10:00	Zangdienst	Dorpskerk	5e zondag 40 dagentijd
Zo.	24-3	10:00	ds. R. Reiling (Steenderen)	Dorpskerk	Palmzondag





“Maak een  
bezinnende tocht  
naar binnen”



## WALK OF WISDOM

Langs een herinnering aan Titus Brandsma

De zogeheten Walk of Wisdom start en eindigt in de Nijmeegse Stevenskerk. De laatste etappe loopt over Veur-Lent. Dat is een langgerekt eiland dat een aantal jaren geleden ontstond toen een extra geul gegraven werd langs de Waal om de capaciteit ervan te vergroten. Het eiland biedt een prachtig zicht op de drukke rivier, op Nijmegen dat aan de overzijde de oever opklimt en ook op de oude Waalbrug. Als ik die brug zie, denk ik altijd aan Titus Brandsma. Deze Nijmeegse hoogleraar theologie kwam al vroeg in de Tweede Wereldoorlog in verzet tegen het nationaalsocialisme. In 1942 kwam hij om in concentratiekamp Dachau. Na diens dood werden Titus Brandsma's bezittingen teruggestuurd naar het klooster waar hij gewoond had. Daaronder was ook zijn hoed, die de abt graag wilde gebruiken. Maar de hoed was te klein. De hoedenmaker die gevraagd werd de hoed te vermaken, gaf de abt een gloednieuw exemplaar in ruil voor het oude. Hij had gezien dat er geknoeid was met de hoed. Inderdaad bleken er briefjes met gebeden in verstopt, en ook een verzoek tot overplaatsing uit het kamp.

“Die hoed was heilig bij ons thuis”, vertelde de zoon van de hoedenmaker. “Toen we later in de oorlog moesten vluchten, kreeg ik 'm op. De Waalbrug lag zwaar onder vuur, maar net toen wij erover moesten, stopte het bombarderen en schieten even.” Een wonder? De zoon durfde het niet te zeggen. “Maar mijn vader was ervan overtuigd dat we ons leven aan Titus' hoed te danken hadden.”

De Walk of Wisdom is een in 34 etappes verdeelde route van 136 kilometer rond Nijmegen. Uitgangspunt is de vrijheid om je eigen weg te gaan, in verbondenheid met de natuur en de wereld om je heen. Deelnemers worden uitgedaagd een bezinnende tocht naar binnen te maken. Een informatiepakket met een routeboekje en gadgets als een 'bedelvetter' waarvoor langs de route vogelringetjes verzameld kunnen worden, kan via de website besteld worden:

[www.walkofwisdom.org](http://www.walkofwisdom.org). ■

Tekst en foto: Dick Vos







## De zorgenboom

Een vrouw huurde een loodgieter in om haar te helpen bij het restaureren van een oude boerderij. De loodgieter had net de zware eerste dag van de opdracht afgerond. De dag begon al met een lekke band waardoor hij veel werktijd had verloren. Later begaf zijn elektrische boor het ook nog. Om de dag af te sluiten met zijn werkauto die niet meer wilde starten. De vrouw bracht de loodgieter met haar auto naar huis, de loodgieter zat stil voor zich uit te staren. Toen ze bij het huis van de loodgieter aankwamen vroeg hij haar of zij zijn gezin wilde ontmoeten. Toen ze naar de voordeur liepen, bleef de loodgieter even bij een kleine boom staan, hij raakte met zijn beide handen de uiteinden van de takken aan.

Toen de voordeur open ging, onderging de loodgieter een ware transformatie. Op zijn gebruinde gezicht verscheen een grote lach, hij knuffelde zijn twee jonge kinderen en gaf zijn vrouw een kus.

Toen de vrouw weer naar de auto liep, liep de loodgieter mee. Ze passeerde opnieuw de kleine boom, maar de vrouw kon haar nieuwsgierigheid niet onderdrukken. Ze vroeg hem naar wat zij hem eerder had zien doen bij de boom. "Oh, dat is mijn zorgenboom," antwoordde hij. "Ik weet dat ik niet compleet zonder zorgen kan werken, maar één ding weet ik zeker; deze zorgen horen niet thuis bij mijn vrouw en kinderen. Dus, elke avond wanneer ik thuiskom, hang ik mijn zorgen aan deze boom en vraag God of hij ze wil helpen oplossen. En elke morgen wanneer ik weer vertrek, pak ik mijn zorgen weer op. Maar er is een grappig ding," zei hij lachend, "wanneer ik ze in de ochtend weer oppak zijn het lang niet zoveel zorgen meer als

dat ik mij herinner toen ik ze de avond ervoor ophing.

Maak je dus geen zorgen over de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Matteüs 6:34

Bron: [www.varietyreading.carlsguides.com](http://www.varietyreading.carlsguides.com)

Vertaling: Esther Kooij



**Predikant:** ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

**Scriba:** Marian Lusink • tel.: 0313-479174 • e-mail: scriba@kerkdrempel.nl

**Website:** www.kerkdrempel.nl

## Van de predikante

### Veertigdagentijd 2024

#### De kunst van medeleven

Het jaarthema voor onze gezamenlijke activiteiten in het kader van Ontmoeten Inspireren Delen is dit jaar 'Levenskunst'. U heeft begin februari de digitale nieuwsbrief ontvangen, waarin de activiteiten voor het komend halfjaar worden genoemd. In dit kerkblad vindt u de activiteiten van half februari tot half maart nog een keer genoemd.



Het lijkt me mooi om ook tijdens de diensten in de Veertigdagentijd en de Stille Week aan te sluiten bij dit thema. De veertigdagentijd begint dit jaar op woensdag 14 februari met Aswoensdag. Zeven weken lang volgen we de weg van Jezus naar Jeruzalem. Dit jaar wil ik zijn weg volgen met als invalshoek 'de kunst van medeleven'. Medeleven is voor Jezus een kernwoord. Er worden ook andere woorden voor gebruikt: compassie, medelijden, mededogen, barmhartigheid. Het gaat daarbij steeds om een vorm van empathie. Verbonden met het woord liefde. Meevoelen met het lijden van anderen. Jezus herkent het leed bij de ander. Hij maakt het tot het belangrijkste thema in zijn leven. Ook zelf weet hij wat lijden is. Door de keuzes die hij maakt ondervindt hij tegenstand en zal uiteindelijk veel lijden.

Het evangelie verwoordt dat met de lijdensaankondigingen. Bijvoorbeeld in Marcus 9: 12: 'Over de Mensenzoon staat geschreven dat hij veel moet lijden en met verachting behandeld zal worden'. In Jeruzalem wordt hij gevangengenomen, veroordeeld en gekruisigd. We duiden dat in de theologie als 'zijn meelijden en meeleven met mensen die lijden'. Hij is zelf die weggegaan en is daarin heel dichtbij mensen die lijden gekomen. In Jezus is God nabij en laat God zien wat medeleven, medelijden, compassie is.

De kunst van medeleven kunnen we aflezen in de verhalen over zijn medeleven. Dat begint altijd met oog voor de ander hebben en willen luisteren naar zijn of haar verhaal. De ander zien. Je proberen in te leven in de ander. Daarbij is het belangrijk je eigen oordeel of je eigen ervaringen even aan de kant te zetten. Echt luisteren naar de ander en er zijn voor hem of haar. De ander steunen als hij pijn lijdt. Zodat de ander voelt en ervaart dat hij er mag zijn met al zijn gevoelens. En hopelijk kan zeggen: 'Wat fijn dat jij er bent'. Deze vorm van medeleven is niet altijd gemakkelijk.

Vaak willen we te graag helpen en geven we goedbedoelde adviezen, waar de ander niet op zit te wachten. Maar door er te zijn voor elkaar geven we elkaar het gevoel er niet alleen voor te staan. Samen zoeken naar een weg om te gaan. Zoals Jezus ons niet alleen laat in onze moeite en pijn. Dat wordt mooi verwoord in lied 852.

***U komt mij, lieve God,***

*zo nederig nabij,  
in dagen van gemis  
en moeite vindt U mij.*

*U daalt het duister in,  
U deelt mijn angst en pijn,  
zo dodelijk bedroefd  
als maar een mens kan zijn,*

*een man van smarten die  
ter aarde valt en schreit,  
een lotgenoot, een vriend, –  
o Heer die bij mij zijt,*

*ik bid U, laat het licht  
dat doorbrak in uw smart,  
de zon die Pasen heet,  
ook dagen in mijn hart.*

-ds. Karin Spelt



## **Gemeenteavond, maandag 18 maart, St. Joriskerk, Drempt, 19:30 uur**

De kerkenraad is momenteel bezig met het maken van een beleidsplan voor de komende vier jaar 2024-2028.

Op de gemeenteavond van 18 maart wordt het conceptbeleidsplan aan de gemeente voorgelegd. We vinden het belangrijk dat de gemeente meedenkt in de keuzes die we maken en de prioriteiten die we stellen. Ook is er ruimte voor andere vragen die leven in de gemeente. Te zijner tijd ontvangt u via het kerkblad en de digitale nieuwsbrief meer informatie.



Namens de kerkenraad,  
- Janine Garretsen voorzitter





## Verbouwing Petrus-en- Pauluskerk, Hoog-Keppel



Zoals u waarschijnlijk al gelezen of gehoord heeft wordt de kerk in Hoog-Keppel verbouwd. Dat betekent dat op 11 februari a.s. voorlopig onze laatste kerkdienst in Hoog-Keppel is. De verwachting is dat wij half juli weer gebruik kunnen maken van de kerk. In de tussenliggende tijd worden onze diensten gehouden in de St. Joriskerk in Drempt.

*Namens het College van Kerkrentmeesters,  
-Jan Bruil, voorzitter*

## Vrouwengroep Drempt en Oldenkeppel

Op **donderdag 15 februari** komen Ina Timmer en Arie Niks uit Doesburg vertellen over hun reis door China. Foto's worden getoond via een beamerpresentatie. Ze starten in Beijing en het eindpunt is Hongkong. Het belooft een mooie middag te worden. Iedereen is van harte welkom in het **Kerkhuis in Hoog-Keppel**.

**Aanvang 14:00 uur**

Nadere info: **Thea Hendriksen (06-26992235)**



## Uw steun waard

### Collecte opbrengsten in januari 2024

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in de maand januari 2024 € 208,07 op.

Tweede collecten

07-01-2024 Stichting Epafra	€ 74,95
14-01-2024 Amref Flying doctors	€ 52,68
21-01-2024 Save the Children, Burikna Faso	€ 144,00

Totaal	€ 271,63
--------	----------

## Uw gift overboeken

U kunt uw gift ook overmaken op de rekening **NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, o.v.v. collecte**; hiervan is zoals gebruikelijk 50% bestemd voor diaconaal werk en



50% voor het beheer van de kerk.

Wilt u geven aan één van de diaconale projecten? Dan kunt u uw gift overboeken naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

**NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diaconie PGDO o.v.v. het doel**

Hartelijk dank!



## Actie Kerkbalans 2024

De jaarlijkse **Actie Kerkbalans** was dit jaar van 13 tot en met 27 januari. Wij vroegen al onze leden een bijdrage te geven voor onze gemeente.

Uw steun is onmisbaar! Het maakt dat we als kerk van betekenis kunnen zijn en blijven.

**Kerk-zijn doen we samen. Dank voor uw bijdrage!**

### Hebt u uw gift nog niet toegezegd of overgemaakt?

U kunt uw gift nog overmaken op de rekening NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, o.v.v. Actie Kerkbalans en uw naam.

**Geef vandaag voor de kerk van morgen!**

Hartelijk dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters

-Jan Bruil, voorzitter

**Jezus, diep in de woestijn,**  
eenzaam en vol vragen,  
voerde daar een zware strijd  
veertig lange dagen.

Alle rijkdom, alle macht  
lagen in zijn handen,  
als Hij maar een knieval bracht  
voor zijn tegenstander.

Jezus zei: 'Ik kniel niet neer,  
want er staat geschreven:  
Bid alleen tot God de Heer,  
dien Hem heel je leven.'

Jezus, diep in de woestijn,  
veertig lange dagen,  
bleef het in de zware strijd  
met Gods woorden wagen.



Liedboek 539; tekst Hanna Lam

# 7

# Ontmoeten ~ Inspireren ~ Delen

in de regio Doesburg  
RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente  
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils  
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

## Ontmoeten Inspireren Delen

### De kunst van muziek

#### Muziek aan het begin van de Veertigdagentijd

Net als vorig jaar willen we als gezamenlijke kerken aan het begin en het eind van de veertigdagentijd een moment van muziek en bezinning aanbieden. Op 16 februari en 22 maart.

#### Vrijdag 16 februari, 19:30 uur, Dorpskerk, Hummelo

De muziek aan het begin van de veertigdagentijd wordt verzorgd door organist Broer de Boer en fluitiste Mirjam van den Burg. Leden van de cantorij van de PG Angerlo-Doesburg o.l.v. cantororganist Wilbert Berendsen zullen prachtige muziek en liederen laten klinken. Met tussendoor een enkel woord. De avond wordt voorbereid door Marjan van Zadelhoff, ds. Elise Wijnands en ds. Karin Spelt.

#### Vrijdag 22 maart, 20:00 uur, Ooipoortkerk, Doesburg



Op vrijdag 22 maart zal Stichting Babel Doesburg een moderne versie van de Matteüs Passie uitvoeren in de Ooipoortkerk. Aanvang 20:00 uur. Deze Passie zal op woensdag 27 maart ook in de St. Joriskerk in Drempt uitgevoerd worden.

### De kunst van balans zoeken

#### Maandag 19 februari, Ooipoortkerk, Doesburg

#### Inloop met koffie en thee 19:30 uur; aanvang avond 20:00 uur

Hoe houd je balans in je leven? Deze vraag wordt in deze tijd vaak gesteld. Door jong en oud. Jongeren hebben het steeds drukker. School, bijbaantjes, sport. Ze ervaren ook veel druk om te



presteren en het goed te doen. Om erbij te horen. Ook sociale media vragen veel tijd en aandacht. In het midden van het leven houden mensen veel ballen in de lucht. Aandacht voor werk, vrijwilligerswerk, kerk, familie en vrienden, sport en vrije tijd. En wie denkt na de pensionering meer tijd te krijgen merkt ook vaak dat dat tegenvalt. Voor je het weet zit je agenda weer vol. Vrijwilligerswerk, oppassen op de kleinkinderen, mantelzorg.



In alle fases van het leven is het belangrijk balans te zoeken. Ruimte en tijd voor jezelf, voor vrienden en familie, voor stilte en bezinning, sport en beweging, goede voeding. Naast school, werk en vrijwilligerswerk wordt er veel van ons gevraagd. Bovendien leven we in een samenleving die steeds een appèl op ons doet. Met reclame voor allerlei activiteiten, evenementen, vakanties etc. Het is belangrijk zelf prioriteiten te stellen en te doen wat bij jou past en bij wat je belangrijk vindt. Een vraag is daarbij ook hoe we in deze tijd en ruimte maken voor kerk, geloof en bezinning.

Op deze avond zullen een aantal mensen uit onze gemeenten vertellen hoe zij proberen balans te zoeken. Daarna is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De avond wordt geleid door ds. Jaap Lof en ds. Karin Spelt.

### **Film kijken in het kerkhuis**

**Dinsdagmiddag 20 februari, Kerkhuis, Burgemeester van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel  
Inloop 14:00 uur; aanvang film 14:30 uur**

Het is waardevol om samen een film te bekijken. We hebben dat de afgelopen jaren op de avond gedaan. Maar meerdere mensen vroegen om ook een keer overdag een film te laten zien. De donkere wintermaanden, waarin het vroeg donker wordt zijn daar een mooie tijd voor.



Op dinsdag 20 februari wordt de film Hidden Figures gedraaid. De film vertelt het waargebeurde verhaal van drie Afro-Amerikaanse wetenschappers die werken in het Nasa Langley Research Center. Drie briljante vrouwen die te maken krijgen met discriminatie. Toch zetten ze door en worden het brein achter de lancering achter één van de grootste operaties in de geschiedenis. De lancering van astronaut John Glenn in de ruimte. De film laat de sterkte en kracht van vrouwen zien, maar ook de manier waarop hun werk vaak onzichtbaar blijft en niet gezien en gewaardeerd wordt.

Vanaf 14:00 uur is er inloop met koffie en thee. De film begint om 14:30 uur. Na afloop is er een drankje en gelegenheid om nog even na te praten over de film. Info en opgave

[karin.spelt@gmail.com](mailto:karin.spelt@gmail.com) tel 06-13554749

## **De kunst van Huub Oosterhuis**

**Donderdag 22 februari, Gasthuiskerk Doesburg**

**Inloop 19:30 uur; aanvang 20:00 uur**

Woorden, liederen en gedachten over toekomst en vrede. Op 9 april 2023 overleed de dichter Huub Oosterhuis. Naast veel gedichten schreef hij kerkliedereren met een eigentijdse spiritualiteit. Podium Doesburg en de Remonstrantse gemeente Doesburg organiseren op 22 februari een avond met samenzang en gedichten van Huub Oosterhuis, passend bij deze tijd van het jaar. U bent van harte welkom om mee te zingen en te luisteren.

Muziek: Broer de Boer

Presentatie: Marga Vos–Wiegand

## **Solidariteitsmaaltijd**

**Woensdag 6 maart, RK Martinus Kerk, Juliana van Stolberglaan, Doesburg**

**Aanvang 18:00 uur**

Tijdens de 40-dagentijd houden we op woensdag 6 maart een solidariteitsmaaltijd. U bent van harte welkom in het Atrium van de RK Martinus Kerk in Doesburg om mee te eten. We beginnen om 18:00 uur. De minimale bijdrage is € 6,00, meer mag altijd. De opbrengst gaat naar de vastenactie.

## **Nationale Pannenkoekendag**

**Vrijdag 8 maart, Dorpshuis de Ruimte naast de kerk van Hummelo**

**Vanaf 17:00 uur**

Kom gezellig, voor € 5,00 per persoon onbepert pannenkoeken eten. De pannenkoeken worden ter plekke gebakken! De opbrengst gaat naar de voedselbank.



## **De kunst van loslaten**

**Dinsdag 12 maart 2024, Kerkhuis, Burgemeester van Panhuysbrink 5, Hoog-Keppel**

**Inloop 14:00 uur; aanvang 14:30 uur**

In november 2023 was er een waardevolle avond over de kunst van het loslaten. Ervaringen uit verschillende fases van het leven werden gedeeld.

In elke levensfase kun je te maken krijgen met dingen die je moet loslaten. En ook met gevoelens van verdriet en rouw die daarbij vaak gevoeld worden. Verlies van werk. Een relatie die wordt beëindigd. Verlies van gezondheid, verlies van een dierbare aan het leven of aan de dood.

We hebben gesproken over de methode die Manu Keirse heeft ontwikkeld in het kader van omgaan met rouw. Dit thema wordt nu nog een keer aangeboden op de middag. Mensen die in november niet konden komen zijn uitgenodigd. Maar ook de mensen die wel geweest zijn en nog een keer verder willen praten zijn van harte welkom. Er zijn nieuwe teksten en gedichten die aangereikt worden.

De middag wordt voorbereid door Francie Jansen (RK-parochie), Mieke Thijsse (Remonstranten Doesburg) en ds. Karin Spelt (PGDO).

Info en opgave bij ds. Karin Spelt [karin.spelt@gmail.com](mailto:karin.spelt@gmail.com)





**Predikant:** ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •  
**Scriba:** dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •  
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

### Ga mee, op weg naar Pasen!

Woensdag 14 februari begint de veertigdagentijd. De periode waarin we ons bewust tijd en rust mogen gunnen om na te denken over de betekenis van het lijden en het sterven van Christus. Als voorbereiding op Pasen, het feest van de Opstanding.

De periode van veertig is niet voor niks, in de Bijbel heeft het getal een belangrijke betekenis. Zo wachtte Noach veertig dagen voordat hij uit de ark stapte, Mozes verbleef veertig dagen op de berg Sinai, toen kreeg hij de tien geboden, Elia ontmoet na veertig dagen rondgezworven te hebben God, Jezus trekt zich veertig dagen terug in een woestijn. Daar worstelt Hij met zijn roeping, om dan zoals Lucas het schrijft: "gesterkt door de Geest, terug te keren naar Galilea." Jezus heeft dan alle kracht om aan Zijn opdracht te beginnen. Het is dus telkens een periode van veertig dagen waarin intens gezocht wordt en uiteindelijk een nieuw leven met God gevonden wordt. Zo kunnen wij de komende veertigdagentijd ook zien als onze eigen zoektocht naar God, uitlopend in Pasen.

We mogen ons ervan bewust worden dat we steeds weer de kans krijgen om opnieuw te beginnen, nieuwe kansen krijgen en om hier naar te leven.

In de veertigdagentijd kalender 2024 staat een gebed dat ik graag deze veertigdagentijd mee wil geven.



- ds. Elise Wijnands

*God van licht,  
 We danken U, dat U aanwezig bent  
 in zowel de schoonheid als de gebrokenheid  
 van het leven;  
 in onze meest bijzondere of geestelijke  
 momenten  
 én in het meest alledaagse.  
 Help ons U daar steeds weer te ontdekken,  
 te ontmoeten en te volgen.  
 En geef ons de kracht om net als U  
 ook daar te zijn waar het leven soms donker is  
 en bij hen door wie het voelt  
 alsof ze door een diep dal gaan.  
 God, schijn met Uw licht  
 in ons hart en door ons leven.  
 Amen.*



## Bij de diensten

Met de kerst en oud en nieuw nog vers in het geheugen gaan we nu alweer de 40-dagertijd in. Op de eerste zondag daarvan gaat ds. Elise voor. Op 25 februari is er weer een gezamenlijke dienst met Drempt & Oldenkeppel. Deze keer in Drempt vanwege de verbouwing van de kerk in Hoog-Keppel. Ds. Karin Spelt gaat voor. Op 3 maart staat ds. Elise weer op de kansel. Ds. Deodaat van der Boon gaat voor op 10 maart en de zondag daarop komt Herman Haan uit het verre Groningen. Een hele onderneming op de vroege morgen, maar zeer te waarderen dat hij dat nog steeds wil doen.

### Koster/organist

18 februari: Leida Wenneker/Atze Douma  
3 maart: NN/Ap Addink  
10 maart: Jan Hagenbeek/Broer de Boer  
17 maart: Chris Vrogten/Atze Douma

### Uitgangscollectes

18 februari: eredienst en muziek  
3 maart: plaatselijk pastoraat  
10 maart: Oeganda (Kerk in Actie)  
17 maart: Orgelfonds

## Opbrengst collectes december 2023

*In de dienst*

Kerk: € 427,13  
Diaconie: € 284,76



*Eindcollectes*

03-12-2023: € 150,30 Het Passion  
10-12-2023: € 27,50 Plaatselijk kerkenwerk  
17-12-2023: € 38,70 Kerk in actie  
24-12-2023: € 110,76 Eindejaarscollecte  
25-12-2023: € 95,65 Eindejaarscollecte  
31-12-2023: € 166,06 Eindejaarscollecte

## Bloemengroet

Zondag 7 januari gingen de bloemen naar mw. Mirjam Jimmink (Rijksweg). Joop Agelink uit Zeddam, sinds jaar en dag een bekende organist bij ons, ontving de bloemengroet op zondag 14 januari. Helaas zal hij om gezondheidsredenen de muzikale begeleiding van onze diensten niet meer kunnen verzorgen. Op 21 januari werden de bloemen bezorgd bij Ingrid van Berkum en op 28 januari bij de heer Jan Vrogten van de Zelhemseweg.

## Terugtreeden ambtsdrager

Helaas heeft Anke Wissink haar ambt als ouderling om gezondheidsredenen neer moeten leggen. Als kerkenraad vinden we dit heel jammer. We danken Anke voor haar inzet en enthousiasme en wensen haar van harte beterschap toe! In de kerkdienst van 3 maart zal Anke officieel terugtreeden als ambtsdrager.





## In memoriam Gerrit Willem Evert Teunissen

Op woensdag 17 januari overleed Gerrit Willem Evert Teunissen ('de Sliek') in Den Ooiman. Hij was op 5 januari juist 90 jaar geworden. Gerrit werd geboren op de boerderij die nu aan de Horstweg 1 ligt, maar ten tijde van zijn geboorte voor de post te vinden was als A240 en tot 1968 het adres Zelheweg 20 kende. Gerrit werd geboren als tweede kind. Maar het meisje dat voor Gerrit werd geboren, is kort na de geboorte overleden.

Gerrit bleef het daarmee het enig kind van Lammert en Gerritje.

Gerrit ging naar de christelijke lagere school in de Wittebrink. Later zou hij in het bestuur van dezelfde school zitting hebben. Hij had nogal wat bestuurlijke baantjes. Zo zat hij in het bestuur van Jong Gelre, was lange tijd diaken en zat in het bestuur van muziekvereniging 'de Eendracht'. Bij de 'De Eendracht' is hij naast erelid ook nog gehuldigd voor 70 jaar lidmaatschap.

Gerrit volgde zijn vader op als boer. In de tijd dat Gerrit boerde, deed de mechanisatie volop zijn intrede. Een eerste trekker werd eind vijftiger/begin zestiger jaren gekocht in Zelhem – de werktuigen werden weer in Hummelo gekocht. Zó deed men dat in die tijd: je verdeelde het gunnen van klandizie.

Op 21 juni 1963 trouwde Gerrit met Corrie Bloemendaal, met wie hij bijna 60 jaar getrouwd is geweest. Zij kregen drie kinderen: Germien, Lammert en Corine. Later zouden zij nog zes kleinkinderen en een achterkleinkind mogen verwelkomen. In 2022 ging Corrie naar Den Ooiman; een korte tijd later moest Gerrit haar volgen. Het was mooi dat zij in Den Ooiman niet te ver van elkaar gescheiden konden wonen, waardoor Gerrit Corrie kon opzoeken wanneer hij maar wilde. Kort voor hun 60-jarig huwelijksjubileum moesten zij elkaar loslaten. Corrie overleed op 30 maart 2023. Gerrit kon in een rolstoel haar uitvaart meemaken en zelfs later nog een keer haar graf bezoeken. In het afgelopen jaar namen de krachten van Gerrit duidelijk af. Maar hij kende momenten waarop hij behoorlijk helder was. Zo heeft hij op zijn 90ste verjaardag spontaan zelf het glas geheven en was hij goed te pas. Zijn overlijden kwam niet onverwacht.

Wij namen afscheid van Gerrit Teunissen in een herdenkingsdienst in de kerk op dinsdag 23 januari, waarna wij hem naast zijn Corrie te ruste legden op de begraafplaats van Hummelo.

De laatste tijd van zijn leven heeft Gerrit met Corrie een goede tijd gehad in Den Ooiman. Nadat hij Corrie moest loslaten putte Gerrit moed uit het bezoek en de aandacht die hij kreeg. Wij wensen de familie de troost toe van vele goede herinneringen die zullen blijven.  
- *Deodaat van der Boon*



## Dameskrans

Op donderdagmiddag 15 februari komen we van 2 tot 4 uur bij elkaar in dorps huis De Ruimte. Deze middag komen Jan en Gemma Alfrink uit Zutphen met verhalen over varen op de IJssel. Ze ondersteunen deze verhalen muzikaal. Belangstellenden/gasten zijn welkom!

## Bijbelkring

Dinsdag 20 februari van 10.00 – 11.30 u. is er weer bijbelkring in de Ruimte. Iedereen hartelijk welkom.





### In memoriam Diempie Brekveld-Blits

Op 30 november overleed Gerhardina Bernarda Brekveld-Blits in de leeftijd van 81 jaar.

Diempie werd geboren op 23 december 1942 in Hummelo als jongste van twee kinderen.

Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool in Doetinchem. Daarna ging ze werken bij ds. Dun en dr. Donselaar. In die jaren ontmoette ze op een dansavond bij Wassink Gert Brekveld en hij werd de liefde van haar leven. In 1963 zijn ze getrouwd en gaan wonen in het verbouwde achterhuis aan de Beatrixlaan. Twee kinderen zijn er geboren Zwier en André. Ze was een zorgzame moeder, schoonmoeder en een trotse oma voor Simone, Kevin en Lindsey. Maar ook bezorgd, vooral na het ongeluk van Simone, die gelukkig goed herstelde. Naast haar huishouding genoot Diempie van haar hobby's, lezen, zingen bij het gemengd koor, tijdens de kersttijd het huis versieren en koffieschenken bij Hyndendael.

Diempie was ook een sociaal betrokken mensenmens, al mantelzorger voor haar ouders, zelfs toen het woord nog niet bestond. Ook zorgen voor Herman, een kennis. En Dikkie, een neefje die ook bij haar ouders woonde. Als vanzelfsprekend nam zij later hun zorgtaken over. Een grote schrik was de verdrinking van Dikkie ten gevolge van een epileptische aanval.

In 2014 was er opnieuw een verdrietige tijd toen haar man Gert ziek werd en overleed. Kort daarop werd Diempie maandenlang verpleegd vanwege hart-problemen en COPD. Er waren toen grote zorgen om haar gezondheid.

Gelukkig knapte ze na lange tijd op en genoot weer van het leven en de mensen om haar heen. Een hoogtepunt was de vliegreis met Zwier, Elly en Gerrie Harenberg (de andere oma) om dochter/kleindochter Simone die in Italië stage liep te bezoeken. Ze hebben daar de 'tijd van hun leven gehad'. Haar afscheidsdienst stond ook in het teken van die tijd.

Het laatste jaar ging haar gezondheid achteruit en het alleen-zijn werd moeilijker en ze besliste zelf om te verhuizen naar het Hyndendael. Diempie had de gave om het leven realistisch te bekijken, zo ook dit besluit. Eind november werd ze ziek en na vijf dagen is ze overleden.

Op 6 december hebben we in de Hummelose Kerk, die haar dierbaar was, het verhaal van haar leven verteld, door Zwier en Simone aangevuld met warme woorden. Centraal stonden de woorden 'Alles heeft zijn tijd...' uit Prediker.

Daarna werd zij toevertrouwd aan de schoot van de aarde op de begraafplaats van Hummelo.

We wensen de kinderen en de kleinkinderen sterkte en Gods zegen toe bij het missen van dit authentieke, zorgzame familiemens. Diempie zal in vele harten verder leven, want herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet...

- Jansje Ruiterkamp-Klein Lebbink





## Kinder- en jeugdkerk

Voor de kerstvakantie hebben we met kinder- en jeugdkerk een fijn kerstfeest gevierd. Het enige dat niet zo meewerkte was het weer.

Omdat het zo hard regende, hebben we onze buitenactiviteit naar binnen moeten verplaatsen. Maar ook in de kerk en in de Ruimte werd enthousiast gezocht naar de sterren. Als je een aantal sterren had gevonden vormden de letters die erop stonden samen een

woord dat met kerst had te maken. Na deze gezellige activiteit hebben we met elkaar gezongen, geluisterd naar een aantal optredens van de kinderen en naar het kerstverhaal. En na afloop was er voor ieder kind een kerstster om mee naar huis te nemen.

Het nieuwe jaar is alweer een maand oud en met de kinder- en jeugdkerk hebben we alweer een aantal diensten gehad. De dienst van 28 januari hebben we samen gevierd met Drempt & Oldenkeppel. Jammer dat er geen kinderen uit Drempt & Oldenkeppel in de kinderkerk waren.

Met de jeugdkerkers hebben we het verhaal over de arbeiders in de wijngaard gelezen en geprobeerd om te begrijpen wat Jezus met deze gelijkenis ons duidelijk probeert te maken. Het maakt voor God niet uit of je lang of kort in Hem gelooft, voor iedereen is de "beloning", de hemel, hetzelfde. Binnenkort gaan we weer voorbereiden voor de 40-dagentijd en Pasen. Om alvast in de agenda te noteren: **de palmpaasoptocht is dit jaar op 24 maart en de paasmaaltijd op 31 maart.**

We hopen jullie allemaal te zien bij de kinder- en jeugdkerk en/of bij een van onze activiteiten.

- Anita Nusselder



## De kunst van lekker eten

**Vrijdag 8 maart Nationale Pannenkoekendag** in Dorpshuis de Ruimte.

**Vanaf 17.00 uur!** Kom gezellig, voor 5 euro per persoon, onbeperkt pannenkoeken eten.

De pannenkoeken worden ter plekke gebakken! De opbrengst gaat naar de voedselbank.

## Van de Diaconie

**25 februari** Is er een collecte voor Kinderhulp Dominicaanse Republiek in een gezamenlijke kerkdienst met Drempt & Oldenkeppel te Drempt. De PGDO zal u hierover informeren.



Wij hopen dat de **SPAaRactie** voor mensen die het echt nodig hebben in onze omgeving een succes zal worden mede namens uw steun hierin. Wij vertellen u de afloop in de eerstvolgende editie van KerkLevenIn over het aantal volle spaarkaarten dat wij van u hebben mogen ontvangen.

## Wilt u meer weten van de acties van de diaconie of wilt u meehelpen met een specifieke actie?

Bel ons gerust, Rikie Evers: 06-45226417, Mieke Jansma: 06-83407449, Rita Hector 06-54920587 of kijk op onze kerkwebsite: [kerkhummelo.nl](http://kerkhummelo.nl)

## Wilt u de diaconie financieel steunen?

Dan kunt u uw gift overboeken naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL34RABO 03150.00.929 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hummelo.

Bij voorbaat hartelijke dank!



**Ten slotte,**

een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

KerkLevenin

Wichmond

**Predikant:** vacant • • •

**Scriba:** dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

**Adres:** Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

**Bankrekening:** NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •

**Koster:** mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420













KerkLevenin

Wichmond



## Dank voor uw bijdrage, steun en gedachten aan Japanners getroffen door een natuurramp



\* Links op de foto bewegende bakstenen stoep zoals golven op de zee. Een heel duidelijk beeld van wat een aardbeving letterlijk is.

Op 1 januari, een grote feestdag, vond er een krachtige aardbeving (M7.6), tsunami en aardverschuiving plaats op het schiereiland Noto (Ishikawa-prefectuur, Japan).

Een gebied in het noorden van Japan. Naarmate de

reddingswerkzaamheden vorderen, verschijnen er bijzondere reddingsverhalen maar vooral ook veel tragische verhalen in het nieuws... Wij bidden voor alle mensen in het rampgebied en hopen op een spoedig herstel.

De kerncentrale in dit dunbevolkte gebied werd tijdelijk stilgelegd, maar er vonden geen ongelukken plaats. De Japanse regering kwam pas laat in actie. Aanvankelijk was er niet veel informatie over deze ramp.

Mariko Heuvelink-Yoshikawa heeft geen familie of vrienden in dit rampgebied wonen maar voelt zich als Japanse inwoner van Vierakker uiteraard zeer betrokken. Niet de regering, maar verschillende vrijwilligers-organisaties zoals het Rode Kruis en lokale verenigingen, hielpen de mensen in het getroffen gebied.

Mariko werd 11 dagen na de aardbeving geschokt door informatie van een goede vriend in Tokyo. Het hoofd van haar politieke partij, parlementarier Yamamoto, bood zich vrijwillig aan om in het rampgebied te helpen, en ze bekeek de foto's en las zijn rapporten. In die tijd was het in Nederland koud genoeg om op natuurijs te kunnen schaatsen, en dit rampgebied had een vergelijkbaar klimaat of misschien nog kouder met een harde wind. Er waren toen nog steeds veel mensen wier huizen waren ingestort als gevolg van aardbevingen, tsunami's en aardverschuivingen, die hulp nodig hadden.

Premier Kishi bezocht het gebied op zondag 14 januari eindelijk, zag toen pas de omvang van de natuurramp en pleitte voor aanvullende noodhulp. Er kwam meer hulp: 19 dagen na de ramp werd een 91-jarige vrouw, die alleen woonde in een gebied dat was afgesneden door een aardverschuiving en zonder stromend water of elektriciteit, door een reddingsteam gevonden en te voet gedragen naar een evacuatiecentrum.

Op 13 januari, vroegen Derk (12), Jan Willem (11), Hendrik (9) en Mariko aan de diaconie van De Protestantse Gemeente te Wichmond om een bijdrage voor hulp bij deze ramp. De 3 jongens kozen "Royal Fanfare", een muziekstuk dat ze leerden bij het leerlingenorkest van de Harmonie Vorden als "muziekstuk voor steun". Ze speelden deze muziek in de kerkdienst op zondag 14 januari (zie foto). De collecte-opbrengst in die dienst werd verdubbeld door de diaconie en er kwamen nog extra giften binnen op de bankrekening van de diaconie: totaal het prachtige bedrag van 575 euro!! Dit bedrag is door de diaconie overgemaakt naar de bankrekening van hoofdkwartier voor rampenbestrijding midden in het rampgebied via Ishikawa-prefectuur samen met het Japanse Rode Kruis Ishikawa-filiaal.

Vierentwintig dagen na de aardbeving wordt duidelijk dat de grond met 4 meter binnen 1 minuut steeg. Normaal gesproken, stijgt het met 1 mm per jaar in dit gebied, wat het litteken is van een grote aardbeving die eens in de 3000-4000 jaar plaatsvindt.

Dank aan alle gevers en in het bijzonder de diaconie van De Protestantse Gemeente te Wichmond.

-Derk, Jan Willem, Hendrik en Mariko Heuvelink-Yoshikawa





# Loslaten



# KiK

Het is maandagmorgen en Kik ziet de kosteres opgewekt sjouwen met emmers sop, dweilen en bezems. Er gaat vast iets groots gebeuren! Dan komt de dominee erbij. 'Zo, Berna, eindelijk is het zo ver: we gaan mijn kantoor opruimen. Ik heb er zin in!' Mevrouw Bontje glimlacht. 'Dit is het IDEALE moment! 'Jazeker', zegt de dominee, 'want in de veertigdagentijd gaan we VERSOBEREN op weg naar Pasen. WEG met overbodige zaken en rommel! LOSLATEN!' Hij opent de deur met een zwaai en zegt: 'Begin maar vast. Ik moet nog een uurtje op huisbezoek!' Mevrouw Bontje kijkt om zich heen. Wat een enorme stapels papier. Verdroogde planten. Knutselwerken van kinderen. Bureauspullen, asbakken, bloempotten, fotolijstjes, posters, resten kaars, stoelen.

'Ik begin maar met alles BUITEN te zetten wat overbodig is', mompelt de kosteres. Op de gang vormt zich al gauw een dikke berg, waar Kik zich lekker in verstopt. Dan gaat ze aan het werk met sopdoek en stofzuiger. Als de dominee terugkomt roept hij: 'O nee! Mijn spullen!' Hij zinkt neer en begint dingen uit de stapel te halen. 'Deze bloemen hebben kinderen voor me geknutseld...'. 'VIER JAAR geleden, dominee' zegt mevrouw Bontje. Ze legt uit dat ze alleen wat oud en kapot, overbodig en vies was, heeft weggehaald. 'Kijk maar!' De dominee is stomverbaasd als hij zijn kantoor instapt. 'O, wat is het ruim. En wat is alles keurig teruggelegd. Ik kan hier zelfs koffiedrinken met een gast!' En laat dat nu toevallig heel goed uitkomen...



## Puzzel Vast en Los

Deze puzzel gaat over acht manieren van 'vastzitten'. Links staat een versje, rechts staan bevrijdende adviezen. Als je de adviezen met een potloodlijn aan de goede regel hebt gekoppeld, zijn ze in die volgorde ook een rijm. Bovendien vormen de gekleurde letters dan van boven naar beneden een bevrijdend woord!



Oplissing: loslaten

- 1. Berna zit vast in haar sombere bui.
- 2. Tommy zit vast in zijn krappe trui.
- 3. Opa zit klem in zijn schuur vol spullen.
- 4. Oma heeft altijd dezelfde krullen.
- 5. Muisje zit vast in een trommel vol koek
- 6. Buurman zit vast in alwéér een dik boek
- 7. Gerrit zit vast aan zijn haat en nijd
- 8. Mina zit vast in schulden en spijt.

- Eet voortaan beschuit!
- Ga 't ánders doen!
- Kom mee, erop uit!
- Een andere kopen!
- Ruim die eens op!
- Pas op, je ziet groen!
- Leer op iets hopen!
- Neem een grijze bob!



## Uit de Bijbel

Keer terug tot God met heel je hart,  
door te vasten en te rouwen.  
Want Hij is liefdevol, geduldig en trouw.  
Hij is bereid het onheil af te wenden.



Teksten: Marjet de Jong  
Tekeningen: M. Jürriens